

Nu zijt gij met Christus gestorven; maar de Heer is uw leven, en als Hij zal wederkomen, zult gij met Hem verschijnen in de glorie. Ad Coloss.

† TER ZALIGER GEDACHTENIS †

*van Mevrouw*

**Maria-Coleta Van der Schueren**

*echtgenoot van Mijnheer*

**Jan-Bapt. Van der Linden**

*geboren te Michelbeke, den 8 Februari 1866, en godvruchtig overleden te Choisy-en-Brie (Seine et Marne) den 4 April 1929, na ontvane te hebben al de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.*

Zij was lid van de Confrerie van den Zoeten Naam, der Derde Ordelingen en Wekelijkschen Kruisweg.

Deugdzaam vrouw, moeder bovenmate te bewonderen, week zij met man en kinderen uit om het talrijk huisgezin een meer werkend heilzaam bestaan te bezorgen. Hierin slaagde zij ten volle. Vurige minnares van 't H. Hart onderhield zij in 't dorp waar ze aankwam eerst gansch alleen den eersten Vrijdag, en was weldra, tot grooten troost van den plaatselijken herder, gevolgd door vele anderen. Ook schonk God haar al wat zij verlangde daar Hij hare kinderen zegende en hun geluk verzekerde.

Wij worden gerust gesteld door hare goede voorbeelden, door de levendigheid van haar geloof.

Wij herinneren ons immers hoe heilig zij voor God leefde en hoe zij, die ons ontnomen is, door goedheid jegens haren echtgenoot en jegens hare kinderen uitmunte.

H. Catharina

Beminde *Echtgenoot* lieve *Kinderen en Kleinkinderen*, duurzame *Zuster en Broeder*, ik heb U allen zoo teeder lief gehad; vergeet mij niet in uwe gebeden. Troost U, eens zien wij elkander voor altijd weder.

*Mijn Jesus barmhertigheid!* 100 dag. afl,

Sottegem Druk. Wed. De Keyser & Schautteet.