

De dood der heiligen is kostelijk in de oogen des Heeren!



GODVRUCHTIGE GEDACHTENIS

van de Eerw.

**ZUSTER CONSTANCE,**  
(JUFVR. NATHALIE VAN DER SCHUEREN)  
Overste

van het klooster te Michelbeke,

welk zij gedurende 30 jaren met zoo veel wijsheid, voorzichtigheid en liefde bestierd heeft.

*Zij werd geboren te Wetteren, den 3 April 1807,  
trad in het klooster te Opbrakel, den 27 Oct. 1835,  
sprak hare beloften uit, den 8 November 1836,  
en wierd ontruikt aan de liefde harer  
Zusters, den 15 April 1874.*

Zij was zeer ootmoedig; vandaar hare volkomene verloocheining, hare spoedige gehoorzaamheid, hare onwankelbare kalmte, hare liefdevolle achting voor het kruis, hare volmaakte onderwerping aan den wil Gods. Zij was voorzichtig, liefdadig, medelijdend, eene ware *Moeder*, brandde van liefde tot het H. Sakrament en had eene groote godsvrucht tot Maria en den H. Joseph.

Hare grondregels waren: God beminnen, alles tot zijne meerdere eer en glorie verrichten, is hier onze eenige bezigheid. — De kwalen welk ik gisteren geleden heb, gevoel ik heden niet meer, en die ik heden lijd, zal ik morgen niet meer verduren. — Mijn God, ik ben tot alles bereid, te leven en te sterven. — Doen wij nu het goed en sparen wij ons niet, wij hebben de eeuwigheid om te rusten!

*Mijn Jesus, bermhertigheid.* (100 dagen.)

*Minnelijk Hert van Maria, wees mijne toevlucht.*

(300 dagen.)

*Bermhertige Jesus, geef haar de eeuwige rust!*

(7 jaren en 7 maal 40 dagen.)