

Wat is het leven van den mensch? Het is slechts een damp, die voor weinigen tijd verschijnt en vervolgens verdwijnt. Jac. IV. 15.



ZALIG AANDENKEN

van Mijnheer

Hector VAN DER SNICKT

weduwnaar van Mevrouw

ZOË VAN DE MERGEL

geboren te Elst, den 19 September 1880 en
onvoorziens overleden den 19 Juni 1923.



Hij was een rechtschapen man en goede christen die de Kerke Gods en zijn geloof een ware liefde toedroeg. (H. Bern.)

Wij moeten ons aan de schikkingen van God onderwerpen, hoe pijnlijk zij ook mogen wezen, omdat Hij ons bemint en oneindig wijs is. (H. Basil.)

O diepte van wijsheid en kennissen Gods! Hoe ondoorgrondelijk zijn zijne oordeelen en onnaspeurlijk zijne werken? (Rom. XI.)

Lieve Kinderen, voor wie ik gewerkt heb en gezorgd, tot uitputting mijner krachten, droogt uwe tranen af, ik word voor U een voorspreker bij God; over U zal ik met Moeder, in den Hemel waken.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j en 7 q. a.)

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 d. afl.)

R. I. P.