

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Pieter-Antoon VAN DORPE

weduwnaar in eerste huwelijk van

EULALIE VAN TWEMBEKE

en in tweede huwelijk van

MARIA-THERESIA VAN WYMEERSCH

geboren te Nederbrakel, den 11 Februari 1839 en
aldaar overleden den 18 November 1918.

Versterkt door de HH.Sacramenten der stervenden.

Wanneer het morgend is, denkt dat gij misschien
den avond niet zult bereiken, en wanneer het avond
is, rekent niet op den dag van morgen. J.Ch.

De mensch die in de vreeze Gods zijn leven
overbrengt, kan schielijk sterven maar sterft niet
onbereid. Sap. IV.

Rechtzinnigh handelen, beminnen hetgeen waarlijk
goed is, verachten hetgeen valsch is en het goede
doen zonder ijdelheid, ziedaar waarin de wijsheid
van den rechtveerdige uitschijnt. H. Bonav.

Bemide Kinderen en Kleinkinderen. Welke
vreugde troost en genegenheid heb ik in uw midden
niet genoten. Blijft zoo vereenigd in de liefde en in
geloof. De liefde tot God is de waarborg van de liefde
tot elkander. Blijft mij indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus, bermhertigheid. (300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt.