

Zijn overlijden was eene rouwgebeurtenisse voor iedereen, en men vroeg zich treurend: Welhoe is hij dan niet meer die brave man, die 't geluk van zijn volk uitmaakte! 1 Mach. IX v. 20-21

† BID VOOR DE ZIEL †

van den

Eerw. H. Judocus VAN ESSCHE

geboren te Hérdersem, den 8 Sept. 1855

priester gewijd te Gent 22 Mei 1880

professor te Lokeren 1 Sept. 1879

onderpastoor te S^t Martens Lierde 29 Sept. 1887

pastoor der Vlamingen te Parijs. 20 Sept. 1894

pastoor te Godveerdegem. 24 Oct. 1899

alwaar hij na eene verdienstvolle herderlijke loopbaan van 20 jaren, versterkt door de heilige Sacramenten, zacht in den Heer ontsliep, den 5 Januari 1920.

De Heer had hem bekleed met wijsheid en voorzichtigheid . . de raad die hij gaf was als eene bron van leven.. hij was de troost der bedrukten, de vader der armen en al zijne wegen waren wreedzaam.. zijn volk was het voorwerp zijner teederste zorgen en met vaderlijke waakzaamheid verwijderde hij van hetzelfde alle gevaren van verderf. Eccl. XXI. 16 III Reg IV-29. Job. XXIX-16

Hij gebruikte behagelijke taal voor zijn volk, zijne luimige spreekwijze vond weerklink bij zijne parochianen en menigvuldige vrienden. Zijne pen gebruikte hij om elkeen, door raad en woorden, den weg tot den hemel te leeren.

Hierom was hij geacht en bemind van iedereen. Hij verlaat deze aarde, als een ander Mozes, beladen met de zegeningen van zijn volk, zijn naam zal in alle harten blijven leven en van geslacht tot geslacht, zal men hem indachtig zijn.

Goede God beloont naar werken, uwen getrouwen dienaar, en gij, zijne parochianen, gedenkt hem altijd in uwe dankbare gebeden

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

R. I. P. 7 j. en 7 q. afl.

