

Gelukkig die in God gelooven,
Als zulke wonden 't harte slaan....
Het is de meester van hierboven
Die 't zoo gewild heeft en gedaan.
Hij geeft en neemt, Hij weet waarom, Hij is de Heer,
'tGeloof erkent zijnHand, en bulgt aanbeddend neer,



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Charles-Louis Van Grootenbruul

Echtgenoot van Mevrouw

CLEMENTINE COSYNS

geboren te Strijpen, den 21 Augusti 1861 en
overleden te Negelsem, den 28 April 1921.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

LID VAN HET

GENOOTSCHAP VAN DEN H. FRANCISCUS-XAVERIUS.



De zielen der rechtvaardigen zijn in de hand Gods
en de kwelling des doods zal hen niet treffen.

Wijsheid.

Diep is de wonde die Gij ons toebrengt, o Heer,
doch wat ons troost is dat Gij onze Vader zijt.

Hij was een voorbeeldige Echtgenoot en Vader die
den weg van vrede en gerechtigheid bewandelde, de
goedheid van zijn karakter won hem vele vrienden.

Mijne teerbeminde Echtgenoot, God heeft in eens
de banden onzer liefde verbroken, op een oogenblik
dat vele gelukkige jaren ons nog schenen te wachten.
In uwe diepe smart, keer uwe oogen tot den Heer,
den genesheer aller kwalen, breng onze teergeliefde
Kinderen op in de vicze des Heeren, en God die
nooit slaat, zonder te zalven, zal uw vertrooster zijn
en uw beschermer.

Men bidde de 4 Akten.

R.

I.

P.