

Eene erekroon zijn de hooge jaren, die op de
wegen der gerechtigheid gevonden worden.

Spreuk. 30.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

EMERENTIANA-NATHALIA VAN BELLEPUTTE

weduwe van Mijnheer

AMATUS VAN ONGEVALLE

geboren te Sinte Maria-Lierde, de 22 October 1827
en aldaar godvruchtig overleden, den 2 Jan. 1910,
versterkt door de H. Sacramenten der stervenden.
*zij was lid van de confrerien van H. Hert van
Jesus, van O. L. Vrouw van H. Hert, van
de H. Barbara en van den maandetijschen
Kruisweg.*

Mijne krachten zijn uitgeput, mijne dagen zijn
vervlogen; er blijft mij niets meer over dan het
graf. Wat heb ik op aarde verlangd buiten U, o
Heer, o God van mijn hert, Gij zijt mijn deel
voor alle eeuwigheid. Job, 17. ps. 72.

Onze glorie bestaat in de getuigenis van ons
geweten, dat wij in de waarheid gewandeld heb-
ben met eenvoudigheid des herten. 2. Cor. 1.

Zalig degenen die zich onder de bescherming
van Maria stellen, want zij zullen niets te vreezen
hebben in de uur hunner dood. H. Pet. Dam.

Vaartwel beminde kindgen, kleinkinderen en
bloedverwanten, ik sterf wel is waar, doch mijne
liefde voor U sterft niet, gelijk ik U op aarde
bemind heb, zoo zal ik U beminnen in den Hemel
en daar, hoop ik, zullen wij eens allen wederom
vereenigd zijn om nooit meer gescheiden te wor-
den.

Ik dank U voor de genegenheid en de goede
zorgen die Gij voor mij gehad hebt.

Jesus, Maria en Joseph staat mij bij in mijne
laatststen doodstrijd. 100. dag. afl.