

Al het volk weende en zegde : « Zij is er dan niet meer, deze die medewerkte aan het geluk harer medeburgers ». — Dat de Heer haar wedergeve het goed, welk zij gedaan heeft en dat zij er een volkomen loon voor ontvangt. (MACH. — RUTH.).

†

BID VOOR DE ZIEL

van

MOEDER GONZAGA

in de wereld Jufvrouw

MARIE-ELODIE VAN HESSCHE

Geboren te Maerke-Kerkhem, den 28 Mei 1852
Getreden in 't klooster van 't Heilig
Hert van Maria te Nederbrakel,
den 27 December 1876
Gekleed den 9 April 1877
Geprofest den 11 April 1878
Aangesteld als Overste van 't klooster
te Steenhuisen-Wynhuisen in September 1893
en aldaar godvruchtig overleden den 7 October 1901.

De kunst der geneesheeren, de vurige gebeden van hare medezusters en talrijke vrienden, waren niet bekwaam om haar de gezondheid terug te schenken. — Doch wie mag er zeggen tot den Heer : waarom handelt Gij alzoo ? Dat zijn Naam gezegend zij. (H. GREG. — LUC. JOB.). Zij was zoo vriendelijk en minzaam jegens allen die haar naderden, dat zij alle herten veroverde. — Immers, wie toonde zich ooit meer onverschillig aan hare eigene smerten en meer meedoogend voor die van anderen ?

Hare dood is stichtend geweest gelijk haar leven ; de gedachtenis harer deugden zal in 't geheugen harer medezusters geprint blijven. (H. THERESIA).

Kom nu, goede en deugdzame Bruid van Christus, ontvang de kroon, welke de Heer u bereid heeft van in der eeuwigheid. (COMM. VIRG.).

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dag. afl.).