

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

Voor de goede menschen is de vrede in het leven,  
vrede in het afsterven, vrede in het Oordeel en vrede  
in den Hemel. H. Bonaventura.

† **Godvruchtige gedachtenis** †

van Mijnheer

**PETRUS-FRANCIES VAN LIERDE**

echtgenoot van

**Leonie LIEDTS**

geboren te Michelbeke, den 10 September 1843  
en aldaar godvruchtig overleden, den 18 April 1927  
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Hij was lid-jubilaris der Xaverianen en  
der vereeniging van den Wekelijkschen Kruisweg.

Ons hert is bedroefd! Onze vader heeft ons verlaten, hij, naast God, om grootste goed; doch, Heer, wij morren niet, ja, wij danken U, omdat Gij ons zulken vader gegeven hebt tot steun en voorbeeld onzer jonge jaren. Joès Dam.

Een echt bewonderingswaardige vader was hij, sterk in het geloof, zoo teeder voor zijne huisgenooten, zoo kalm en voorzichtig in handel en wandel, zoo minzaam voor al dezen die tot hem naderden. Ook blijft zijne gedachtenis voor altijd in zegening.

Gelukkig is de mensch, die den Heer vreest en zijne geboden met welbehagen volbrengt, machtig zal zijn nakomelingschap op aarde wezen, want het geslacht der deugdzaam en zal gezegend worden.

Omringd van zijne dankbare kinderen is hij dan zachtjes in den Heer ontslapen, met die hemelsche gerustheid die de kostbaarste gunst is voor de stervenden en de zoetste troost voor de overledenen.

H. Aug.

Geliefde echtgenote, de tijd is gekomen, om weer te keeren tot Hem, die mij gezonden heeft (Tob XII-18); vaarwel. - Vaartwel, mijne duurzame kinderen, de band van liefde is niet verbroken, maar versterkt; troost U en helpt malkander en helpt mij door uwe vurige gebeden. Tot wederziens in den Hemel.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel