

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

Renilde Van Maeldergem

Dochter van wijlen

FRANCIES EN SOPHIE D'HOZE

geboren te Nederbrakel, den 30 November 1854 en
aldaar overleden, den 1 Februari 1920.

Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Die dood is goed, dat het leven niet wegneemt,
maar in een beter verandert. H. Ambr.

Een weinig tijds lijdt gij, en uw geluk zal
eeuwig zijn; een weinig zijt gij nu bedroefd, en
zonder einde zult gij u verheugen. H. Aug.

De liefde tot God is roemwaardige wijsheid.

Ecc. I.

Vóór dag en dauw roep ik, o God! want ik hoop
op uwe woorden. Ps. 118.

Ik ben niet bedrogen in den laatsten strijd hier
op aarde, kwam mijn God tot mij en sterkte mijne
ziel tot de eeuwige reize door zijn elgen Vleesch
en Bloed en al zijne hulpmiddelen.

't Is beter op den Heer te vertrouwen dan op de
mensen.

Beminde Broeders en Bloedverwanten de dood
scheldt ons maar tijdelijk. Welhaast zien wij
elkander weer. Intusschen leeft kristelijk en bidt
voor mij.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 d. afl.)

R.

I.

P.