



BIDT VOOR DE ZIEL
van MIJNHEER

Henri VAN MALDERGEM

Echtgenoot van Mevrouw
Emma VAN CAENEGEM

Lid van de Confrerie van de H. Barbara
en van de Gilde van het H. Kruis

Geboren te St Goriks-Oudenhove den 11 Februari
1873, en er godvruchtig in den Heer ontslapen
den 30 Mei 1947

Versterkt door de laatste H.H. Sakramenten

De brave man heeft geleefd als een voorbeeldige huisvader, steeds bezielde met een levendig geloof en altijd bezorgd voor het welzijn van vrouw en kinderen.

Langen tijd is hij ziek geweest, genietende van de zorgzame liefdadigheid der zijnen. Doch het lijden heeft hij met kristene gelatenheid aanvaard: nooit werd een klacht geuit tegen de wijze schikking der Goddelijke Voorzienigheid.

Spijts den indruk van lang lijden, vergeten wij niet dat het beste van zijn leven heelemaal toegewijd was aan vrouw en kinderen.

Daarom blijven we steeds dankbaar op Hem denken en smeeke met nadruk tot den Heer dat Hij hem zonder dralen de blijde heerlijkheid des hemels vergunne.

Duurbare echtgenoot en kinderen, ik heb den moeizamen weg van een langzamen dood door-gemaakt. Thans ben ik gevestigd in betere oorden. Uit liefde en uit dank, wil ik op mijne beurt uwer gedenken bij den Heer en Gods zegen afsmeeken voor de aangelegenheden van uwe onsterfelijke ziel.

Dat het eeuwig Licht over U schijne.