

Zalig zijn de zachtmoedigen ; want zij zullen
de aarde bezitten. Math. V. 4.

GODVRECHTIGE  GEDACHTENIS

VAN

Charles-Louis Jan Nieuwenhove

Lid der Confrerien van het Allerheiligste
Sacrament en het H. Hert van Jesus.

geboren te St-Goorix-Audenhove den 15 Juni 1839
en overleden te Elst den 19 Februari 1889.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

In den dag mijner kwelling heb ik
den Heer gezocht ; in den nacht mij-
ner droefheid heb ik mijne handen
tot Hem geheven, en ik ben in mijne
hoop niet bedrogen geworden. Ps.

Vaartwel, lieve Echtgenote ; lieve vrienden ; gij
allen die ik zeer bemind heb.

Vaartwel, ik sterf, maar de dood breekt onze
liefdebanden niet. Lang zal onze scheiding niet
duren, weldra zullen wij malkander in den He-
mel wederzien. H. Franc. Ass.

Zorgt niet voor mijn lichaam, maar wees mij
indachtig aan den Altaar des Heeren. H. Aug.

Zalig zijn diegene die zich onder Maria's be-
scherming stellen, want in het uur der dood zul-
len zij niets te vreezen hebben. S. Petr. Dam.

Barmhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.
(7 jar. 7 quad. afl).

Goede Jesus, barmhertigheid. (100 dag. afl)

R. I. P.