

De ware wijsheid bestaat in de vreeze Gods,  
het waar verstand in het afwijken van het  
kwaad. Job. 24.



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mevrouw

**CLEMENCE VAN NIEUWENHOVE**

weduwe van Mijnheer

**PETRUS DE REUE**

geboren te Nederbrakel,  
den 7 December 1844 en overleden te Segelsem,  
den 29 Maart 1923,  
versterkt door de HH. Sakramenten.

Lid van de 3<sup>e</sup> Regel van den H. Franciscus van  
Assisië en van den Wekelijkschen Kruisweg

In haar eigene oogen en voor de wereld scheen  
zij klein en nederig, maar in Gods oogen was zij  
kostbaar en eene uitverkorene. Nav. 1. 18.

Hoe zoet is het te sterven, als men wel geleefd  
heeft, want alzoo sterven is verlost zijn, het  
lijden vaarwel zeggen, het ballingschap dezer  
bedorvene wereld verlaten en het eeuwig  
Vaderland binnen gaan om er loon en glorie te  
ontvangen. H. Aug.

God, gelijk Hij bij voorkeur handelt met zijne  
lievelingen, heeit haar pijnlijke dagen en nach-  
ten overgezonden; doch zij was voor allen die  
haar lijdensbed naderden, een toonbeeld van  
verduldigheid en onderwerping aan Gods  
heilige wil. Tot hare laa'ste oogenblikken zag  
men hare lippen bewegen om de namen van  
Jezus en Maria uit te spreken, en zich tot eene  
zalige dood te bereiden.

Beminde Zuster en Bloedverwanten, hebt  
dank om uwe genegenheid; en Gij, goede  
Kloosterzusters om uwe zoo liefdevolle en  
verkleefde zorgen.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 j. en 7 quadr. afl.