

Geloofd zij Jesus=Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van

JULIA VAN ROKEGEM

weduwe van

Augustinus Van Turtelboom

geboren te S. Maria-Audenhove en aldaar godvruchtig overleden, den 29 Januari 1904, in den ouderdom van 77 jaren.

God had haar een deugdzaam hert gegeven; haar geloof was levendig, zij was onberispelijk in haar gedrag en daarom was zij van God en de menschen bemind.

Zij muntte uit in godvruchtigheid tot Maria, bad dagelijks met vurigheid haren H. Rozenkraus, ook heeft zij met volle betrouwen op Maria, de dood zonder vrees zien naderen.

Vergeef, o Heer, wat zij tegen U mag misdreven hebben. Dat Uwe barmhertigheid, Uwe rechtvaardigheid te boven ga. Treed met haar niet in oordeel, gij die beloofd hebt barmhertig te zijn, met degenen die barmhertigheid zoden geoeffend hebben.

Beminde broeders en zusters, vergeet mij niet in uwe gebeden. Weest getroost; is het scheiden nu pijnlijk, het wederzien zal eeuwig blijde zijn.

Vaartwel tot in den hemel.

Bid voor de overledene de Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (afl. 7 jaren 7 maal 40 dagen).

Li.

Li.

Li.