

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van

MAURITIUS VAN ROKEGEM

zoon van

BERNARD en ANTONIA VAN DAELE

geboren te S^t. Maria-Audenhove en albaar godvruchtig overleden den 26 Maart 1901, in den ouderdom van 69 jaren, versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Heer wil de zonden en onwetendheden mijns levens niet gedenken; in Uwe oneindige barmhertigheid wisch ze allen uit, want een vermorzeld en vernederd hert zult gij niet versmaden.

Zalig is de man die de kwelling verduelig verdraagt; want wanneer hij zal beproefd zijn geweest, zal hij de kroon des levens ontvangen.

Wij zouden ongelijk hebben ons te veel te bedroeven over de dood onzer vrienden; laten wij ons liever verheugen, omdat zij verlost zijn van de ellenden des levens en van het gevaar huune ziel te verliezen.

Beminde broeders en zusters, helpt mij door uwe gebeden, ik ook zal u indachtig zijn bij den Heer, totdat wij eens allen te zamen bij Hem vereenigd zijn.

Bid voor den overledene de akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 jaar en 7 maal 40 dagen aflat).

R. I. P.