

Bemind was zij van God en de menschen... haar aandenken is in zegen. Eccl. XIV : 1.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Dame

CLEMENCE VAN TWEMBEKE

echtgenoot van Mijnheer

PIERRE DE TEMMERMAN

geboren te S. Maria-Audenhove,

den 5 September 1862 en overleden te Rozoy-sur-Serre, Frankrijk, den 11 September 1921, versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van alle godvruchtige genootschappen.

Ik hoorde eene stem uit den hemel die mij zegde : " schrijf : Zalig degenen die in den Heer sterven .. Van nu af zegt de H. Geest, mogen zij van hunnen arbeid uitrusten ; want hunne goede werken zullen hen volgen. Apoc. XIV : 13.

Heer, de dagen van den mensch zijn kort, het getal zijner maanden is in uwe handen ; gij hebt in zijn leven palen gesteld die hij niet kan overschrijden. Job. XIV. 5.

Zij was vervuld met goede werken en deelde veel aalmoezen. Haar gebeden en aalmoezen zijn tot voor den troon Gods opgeklommen en Hij is ze indachtig. Act. X : 4.

Zij was eene teedere moeder en de liefde die zij hare kinderen toedroeg sloot de liefde tot God niet uit. H. Gr. Naz.

Dierbare echtgenoot en lieve kinderen, te vroeg-tijdig ben ik aan uwe liefde ontrukkt, luistert naar de woorden uws vaders en vergeet de lessen van uwe moeder niet...

Aanbidden wij Gods heiligen wil, hebt dank om uwe liefdezorgen met dewelke gij mij immer hebt omringd... Vaartwel, bidt veel voor mij tot wederziens in den hemel!

R I P.

Sottegem, dr. Haegeman-Cousy, opv. L. Vekeman