

Die wel geleefd heeft, sterft in vrede.



## TER ZALIGER GEDACHTENIS

VAN EEN MEVROUW

# MELANIE VAN TWEMBEKE

weduwe in eerste huwelijk van Mijnheer

## PETRUS DE VUYST

en in tweede huwelijk van Mijnheer

## JAN-BAPTIST DE PRYCK

geboren te St. Goorix-Audenhove,  
den 27 Juli 1863 en godvruchtig overleden te  
Ste Maria-Audenhove, den 18 Februari 1929.

*Versterkt door de H.H. Sacramenten.*

Als een wakkere huisvrouw en goede moeder, gaf zij nauwkeurig acht op al wat in haar huis omging. Het brood der luiheid at zij niet; zij zorgde voor haar huisgezin en niets ontbrak.

Prov. XXXI. 27.

Van hare teedere jeugd in de deugd opgekweekt, vluchtte zij zorgvuldig het kwaad. Zij was eerbiedig tot God, liefdadig tot haren evenmensch; met recht was zij van God en de menschen bemind.

Judith. VIII.

Al degenen die naar God terugkeeren om eeuwig in Hem te leven, verlaten ons niet, maar blijven leden van de familie.

H. Hieron.

Een getrouwe dienaress van Maria, zal niet verloren gaan.

H. Bernardus.

H. Antonius, beloon haar betrouwen in U.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. en 7 quadr.)

R.

I.

P.