

De Heer ziet niet liefde naar op den ootmoedigen
mensch. (Ps. 137. 6)



Bid voor de ziel

van

Théophiel VAN WAMBEKE,

echtgenoot van

LEONIE VAN HUFFEL

geboren te Muuckzwalm den 10 Juli 1854 en al-
daar godvruchtig overleden den 1 Juli 1920, ver-
sterkt door de II II Sakramenten derstervonden



Hij was een bewonderenswaardige vader, een
braaf en dengzaam man, rechtzinnig in zijn han-
del, voorzichtig in zijne woorden, en in zijn om-
gang met den evenmensch; daarom zal hij in 't ge-
dacht der goeden voort leven. Kloekmoedig en zen-
der klagen verdroeg hij alle lijden daar hij in God
zijne hoop stelde.

Heer, gij weet dat ik in mijn lichaam zware
pijnen heb geleden, doch met blijdschap in mijne
ziel heb ik ze verdragen voor U.

(2 MACH. 6 30.)

Hij was van God en van de menschen bemind:
zijn aandenken blijft in zegening

(ECHT. 45. 1.)

Teerbemindde Echtgenoste, ik verlaat U, maar
geef u aan de droefheid niet over, stel uw betrou-
wen op God die nooit wondt zonder zalven. En gij,
mijne kinderen, eert en troost uwe moeder, sta
haar bij al de dagen van haar leven, weest haar
steun in hare oude dagen; dient ook den Heer in
waarheid en tracht immer te doen wat Hem be-
haaglijk is

Zoete Herten van Jezus en Maria weest mijn
toevlucht 300 dagen af.