

Ik ben de Verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, al is hij ook gestorven, zal leeven.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

René Van Wayenberghe
echtgenoot van Mevrouw
Augusta DE CUBBER

Lid van den bond van het H. Hart,
*geboren te Ste Maria Oudenhove, den 15 Januari 1910 en overleden te Oubraker den 22 Maart 1940, versterkt door de H.H. Sakramenten der ster-
venden.*

Van kindsbeen af was de vrees des Heeren de leiddraad van zijn leven. Altijd en overal gaf hij het voorbeeld van waar geloof en vurige godsvrucht.

Hij was een goede echtgenoot, voorzichtig in zijnen omgang, sterk verkleefd aan den godsdienst, gehoorzaam aan de Kerk vervulde hij stipt al zijne plichten jegens God, leerde hij God vreezen, de zonde vluchten, God beminnen en er naar leven.
(H. Canisius.)

Hij werd door iedereen geacht, omdat hij goed en rechtveerdig was en niemand sprak van hem eenig kwaad.
(Jud. VIII.)

Trouw lid van den Bond van het H. Hert, was hij ondanks alle moeilijkheden, maandelijks op zijn post, aan zijn bondsbroeders een heerlijk voorbeeld nalatend.

Teerbeminde Echtgenote, lief Kindje, hoe gaarne had ik nog jaren lang met U en voor U gearbeid. De goede God heeft er anders over beslist. Zijn H. Wil geschiede. God zal uw troost en sterkte zijn Bidt voor mij. Beminde Ouders, troost u. Onze scheiding is niet voor eenwig. Tot weerziens en bidt voor mij. Beminde Bloedverwanten en Vrienden, toont mij uwe genegenheid in een vurig gebed voor mijne ziele rust.

H Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d.aff.