

Engelen hebben haar ten Hemel
geleid.



ZALIG AANDENKEN VAN

Jonge Juffrouw

Marie-José Van Wijnendaele

dochttertje van Mijnheer **Prosper** en van
Mevrouw **Maria VERMEIREN**.

geboren te Sottegem. op 1 Maart 1934, en
naar den Hemel teruggekeerd,
op 7 Juni 1944.



En toen zegde Jezus: "Laat de kleinen
tot Mij komen... En de moeders brachten
hun kinders bij Hem en Hij zegende ze.

Jezus, ook ons kind hebt Gij tot Uw Rijk
uitgenoodigd. Met gebroken hart doch
christene gelatenheid lieten wij het tot U
voeren, opdat het in Uw rijk zou eeuwig
leven.

Duurbare ouders, broeders en zusters,
toen ik in uw midden verkeerde vermocht
ik het niet de onmetelijke liefde die gij mij
hebt toegedragen te beseffen. Nooit ver-
mocht ik het uw aller toegenegenheid te be-
grijpen. Doch thans ik ben opgenomen in
het Engelenheir, begrijp ik wat gij om mij
geleden hebt, thans zal ik alles aan mijn
goeden Jezus opdragen opdat Hij u allen
moge beschermen en in vrede bewaren
tot wij dan, samen in Zijn Heilig Aanschijn
voor eeuwig zouden mogen leven.