

Kind van Maria, kind van den hemel. H. Bern.

O Maria, in de uur mijner dood, toen mijne lippen uw naam niet meer konden aanroepen, sprak mijn hart nog tot U.

H. Joan. Berchmans.

Ter Zaliger † Gedachtenis

van

MARIE-LOUISE VAN WYMEERSCH

dochter van wijlen

AUGUSTUS EN VAN MARIE-RENILDE VAN
MELKEBEKE

geboren te Strypen, den 11 Februari 1893 en aldaar
overleden den 30 Maart 1918,

versterkt door de H. H. Sacramenten.

Lid der congregatie van O. L. V. en van 't genoot-
schap van 't heilig Hart.

Door haar minzaam en aangenaam karakter, door hare goedheid, door hare vriendelijke en vreedzame handelwijze jegens allen, wist Louise iedereen hart te winnen. Alwie de dierbare overledene kende, achte en beminde haar en betreurt grootelijks haar afsterven.

Mijn God! waarom ontrukkt Gij ons dit duurbaar kind! Waarom haar zoo haast ontnemen aan de liefde harer moeder, broeders en zusters? Geheim, diep geheim! wij buigen het hoofd en vol eerbied roepen wij uit: dat Uw wil geschiede en niet de onze; maar wij smeeken U, o mijn God, in ruiling van ons offer geef in den hemel aan die duurzame ziel al het geluk welke Gij ons ontnemt.

Vaarwel, beste ontroostbare moeder, vaartwel, lieve broeders en zusters, hebt dank voor al hetgeen gij voor mij gedaan hebt. Ik ga naar den hemel bij vader, daar van uit dit zalig verblijf zullen wij voor U bidden tot dat wij met elkander voor altijd zullen vereenigd zijn bij God, daar waar de droefheid in wellust en de tranen in vreugde veranderen. En gij, mijn beminde broeder Richard, die zoo edelmoedig uw bloed en uw leven ten pande stelt voor het Vaderland, bij God zal ik ook voor uwe spoedige terugkomst bidden.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne zaligheid.

(300 d. afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijne toevlucht.

(300 d. afl.)

Sottegem, dr. Haegeman-Cousy, Hoogstraat.