

De kroon der ouderlingen en hunne glorie is de
vrees des Heeren, Eccl. XXI.



Bid voor de Ziel

van

ROSALIA VAN WYMEERSCH

Dochter van

Franciscus en Regina De Beer

Geboren te Elst den

13 Maart 1836 en godvruchtig overleden te
Michelbeke den 21 April 1910.

Zij was lid der Congregatie van O. L. Vrouw en lid van alle
godvruchtige genootschappen

Versterkt door de H.H. Sakramenten.



Deze kloekmoedige Dochter stichtte eenieder
door de heiligheid van haar leven; haar levendig
geloof en hare vurige godsvrucht, het medelijden
met den armen, de zachtmoedigheid jegens allen,
die met haar handelden maakten haar beminnelijk
aan God en aan de menschen. Ook zal hare nage-
dachtenis in zegen blijven. Eccl. 45.

Maria was hare vertroosting in haar leven, ha-
re hoop en vreugde in hare dood, die zij met eene
volkomen onderwerping aan den wil des Heeren
onderstond.

Vaartwel, beminde Bloedverwanten en Vrien-
den, wij zullen elkander wederzien. Intusschen
dient God, eert Maria, bemint malkander en weest
mij indachtig in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
(300 d. afl.)

R.

I.

P.