

Laat ons in zijne dood de raadsbesluiten des Heeren aanbidden.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

ALBERT VAN YPERZEELE

echtgenoot van Mevrouw

ANNA-PALMYRA DE PREZ

geboren te Elst.

den 31 Augustus 1896 en aldaar godvruchtig
overleden, den 31 December 1921,
versterkt door de HH Sacramenten der
Stervenden.



's Menschen dagen zijn kort, gij o Heer, hebt
aan zijn leven palen gesteld, die niet kunnen
overschreden worden. Job. XIV 5.

De mensch leeft maar korten tijd en zijn
leven is van ellenden vol, Job. XIV 1.

Hij was een lieveling des Heeren en werd
weggenomen opdat de boosheid zijn verstand
niet zou bederven of het bedrog zijne ziel
bevleken. Wijsheid 1V.

Ik streed kloekmoedig tegen de onverbidde-
lijke dood die mij onverpoosd achtervolgde...
Maar niettegenstaande mijn nijdig strijden,
week ik dagelijks achteruit en de gezondheid
verliet mij meer en meer Nochtans de wil
Gods zij gebenedijd en met groote vreugde
ben ik op Maria's dag de eeuwigheid binnen
gegaan. Daarom, teerbeminte Echtgenoote
en Kinderen, dankt den Heer met mij omdat
Hij tot den laten avond niet wacht eene
arme bloem te plukken die ondanks uwe
goede zorgen en vurige gebeden moest ver-
slensen en verdrogen. Troost u, lieve Echtge-
noote en Kinderen, weest mij steeds indachtig
in uwe gebeden.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde.

300 d. afl.