

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.



Bid voor de Ziel

van Mijnheer

ARTHUR VANDE MERGEL

echtgenoot van

BERTHA MEERSCHAUT

geboren te Elst, den 30 September 1900 en
overleden te Nibelbeke den 26 Januari 1948,
gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden,

Zwaar is de beproeving die God ons verzendt; maar toch weenen wij niet als dezen die geen hoop hebben. Het hoofd buigende voor Gods wilsbeschikking zeggen wij —: Vader, niet onze maar uw wil geschiede.

Allen die hem hebben gekend getuigen dat hij een goede christen echtgenoot en vader was, die alleen leefde voor zijn gezin. Zijn Buitengewone werkzaamheid wordt door allen geprezen, omdat zij weten hoe zij bezielde was door zijn liefde voor vrouw en kinderen.

In den vollen bloei der jaren riep de Heer hem tot Zich, maar de belooning van zijn verdienstelijk leven zal hem niet ontgaan.

Beminde Echtgenoot, duurzame Kinderen, de scheiding welke mijn dood veroorzaakte, is slechts tijdelijk. Eens zien we malkander terug — om nooit meer gescheiden te worden. Hebt dank voor uwe liefde en goede zorgen, en weest mij in uwe gebeden indachtig.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.