

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.
(100 dagen aflaat)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

OMER VANDEN BERGHE

echtgenoot van Mevrouw

ALICE BOL

geboren te S'e Maria-La them, den 15 Juni 1903
en overleden te Nederzwal m den 18 Juli 1936.

Versterkt door de H. H. Sacramenten

Lid van het Broederschap van de H. Barbara.

Als het morgen is, denk dat gij misschien den avond niet krijgen zult; want de Heer zal komen als gij er niet aan denkt. Hoe gelukkig en wijs is hij die nu zoo tracht te leven gelijk hij in het uur zijner dood wenscht bevonden te worden Wist de huisvader op wat uur de dief komen zou, hij zou voorzeker waken en niet toelaten dat zijn huis wordt doorgegraven. Daarom weest gij ook bereid, want op een uur dat gij het niet weet, zal de zoon des menschen komen.

Thom. a Kemp. — Matth. XXVI, 43,44.

Bedroefde echtgenoot, wie zal genezen de smart waar gij aan lijdt?.. Hij die mij sloeg: want hij leert gelooven in het zalig uitzicht van het eeuwig wederzien. Hij is de God aller vertroosting. Wees dan niet gelijk dezen die geene hoop hebben.

En gij, mijn allerliefst e kinderen, eert en bemint uwe moeder al de dagen van uw leven. Volbrengt aanhoudend Gods wil, wandelend op het pad der deugd, opdat gij moget bekomen Gods eeuwigen vrede. Daartoe zegen ik U.

O Heer, ontzeg Uw gehoor niet aan mijne laatste bede; zegen vrouw en kinderen; bescherm mijn familie en vrienden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zalighei .

300 d. afl.

Drukk. Vr. Van Cauwelaert Nederz.