

Gegroet, o Kruis, onze eenige hoop!

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Adelaïde Vanden Bossche

weduwe van Mijnheer

Karel DE CUBBER

*geboren te Sint Maria-Oudenhove, den 9 Juli 1870
en godvruchtig overleden te Velzeke den 24 Juli 1940,
versterkt door de H.H. Sakramenten der Stervenden.*

Mijne ziekte was ongeneesbaar. Geene middelen konden mij helpen. (Jer.)

Nochtans heb ik gezwegen, geen klacht is mij ontsnapt omdat Gij het waart, o Heer, die mij beproefdet. Ps. 38

Gelukkig de sterveling die den koninklijken weg van het Kruis met kristene gelatenheid weet te wandelen, geen beter middel om gelijkvormig te worden aan Hem, die door Zijn Kruis de wereld verlost heeft.

Mijn duurzame Kinderen, Kleinkinderen en Bloedverwanten, ik neem afscheid van U om onze duurzame afgestorvenen te gaan vervoegen in den Hemel. Ween niet over ons gelijk zij die geen hoop hebben, maar bidt en steunt elkander als ware kristenen.

Hebt dank voor al Uwe liefde waarmede Gij mij dag en nacht in onvermoeibaar geduld hebt omringd.

Tot wees ons bij den Heer en bidt voor mij.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U. 300 d. afl.