

Geloofd zij Jesus-Christus ! Amen.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

**Judith VANDEN DRIESSCHE,**

weduwe van

**Mijnheer Pieter CLAUS,**

geboren te Sarlardinghe, den 21 Juni 1852 en aldaar godvruchtig overleden den 19 October 1930. Voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

Zij was lid van de Congregatie van O. L. Vrouw van Gedurigen Bijstand, van de Confrerie der H. Barbara en van den Wekelijkschen Kruisweg.

De duurzame overledene was eene deugd-zame vrouw, beziel met een levendig geloof, neerstig en werkzaam tot hare laatste levensdagen. Ieverig om den Heer te dienen, vond zij haar zoetste geluk in het gebed, het bijwonen der H. Mis en het ontvangen der H.H. Sacramenten. De beproevingen werden haar niet gespaard, doch zij bleef verduuldig en aan Gods wil onderworpen, zij zag de dood naderen zonder vrees en ontsliep zacht in den vrede des Heeren.

Op U o Heer, en na U op Maria, stelde ik al mijn betrouwen en vestigde ik al mijne hoop.

Bemide Kinderen en Kleinkinderen, vaartwel, hebt dank voor uwe zorgen, leeft altijd als goede christenen en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hart van Jesus, laat mij U altijd meer en meer beminnen. 300 dag. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. 300 dag. afl.