

Waakt omdat gij niet weet op wat uur uw Heer komen zal.

†

BIDT VOOR DE ZIEL

van

Joannes-Baptista Vandenbossche,

echtgenoot van

NATHALIA VAN DAMME.

geboren te S'-Martens-Lierde den 6 Maart 1825, en
overleden te Geerardsbergen den 2 Mei 1884.

Voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden

Zalig die zuiver van herte zijn, want zij zullen
God zien. Matth. V. 8

.....

Wij hebben hem bemind, laat ons hem niet ver-
geten tot dat wij hem door onze gebeden zullen ge-
bracht hebben in het Huis des Heeren.

.....

Vaartwel mijne Echtgenote en Kinderen. bemint
elkander en vergeet mij niet in uwe gebeden.

.....

Mijn Jesus barmhertigheid!
Jesus Maria en Joseph dat zijne ziel in vrede mo-
ge rusten. 300 d. afl.

R.

I.

P.

Geerardsbergen Snelpersdruk Arthur Pauwels. Nieuwstr