

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen. (100 d. afd.)

BID VOOR  DE ZIEL

VAN

JOZEF VANDENDRIESSCHE

WEDUWENAAR VAN VROUW

VERONICA BROODCORENS

geboren te Elst en overleden te
Michelbeke den 1 November 1890 in
den gezegenden ouderdom van 87 jaren
Voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

De mensch wordt tot den arbeid geboren: dit was
hem wel bekend, want hij heeft zijn brood in ledigheid
niet geeten. Job. V. 7.

Hij was een man vol van geloof, getrouw aan zijne
godsdienstige plichten, matig, rechtveerdig in zijnen
handel en zorgvuldig voor zijn huisgenooten. — Elkeen
beminde hem omdat hij eenvoudig was, nooit met list
of bedrog omging; rechtzinnig in zijn spreken, zoodanig
dat zijn mond altijd overeenkwam met zijn hert.

Act. Ap. VI. — Prov. H. Vin. a Paul.

De vrees des Heeren is eene ware glorie, eene vreugd
en eene kroon — zij zal het hert verheugen; zij zal een
lang leven geven. — Eccl. I. n. 12. 13.

Mijne allerliefste Kinderen, de vreugd van mijn hert
en de kroon van mijn hoofd, blijft in den Heer vast
staan en toont door uwe gebeden dat gij mij bemind
heb.

Zoet hert van Maria, wees mijn toevlucht
(300 dag. afd.)

R. I. P.