

De dood is goed, die het leven niet wegneemt,
maar in een beter leven verandert. H. Ambr.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Catharina VANDERLINDEN

echtgenote van

MARINUS POLLET

geboren te Elst den 13 Februari 1846
en aldaar overleden den 18 Juni 1918

versterkt door de H. Sakramenten der stervenden



Hare wegen waren vreedzaam, zij was ongeveinsd
en rechtzinnig van herte, vreesde God en vluchtte
het kwaad. Ook was zij van iedereen geacht omdat
zij godvreezend was. Jud. vii

Op God stelde zij al hare hoop en verre van te
klagen, zelfs in de hevigste pijnen, sprak zij met
stichtende onderwerping: de Heer beproefd mij
hard, doch met zijnen H. Wil ben ik tevreden.

Lieve Echtgenoot en Kinderen, ik sterf, alhoewel
ik ten zeerste begeerde nog eenige jaren te leven
en te werken voor uw geluk, doch de Heer heeft
het anders geschikt, zijn H. Naam zij gebenedijd.
En gij, beminde Kinderen, vreest God, leeft deugd-
zaam, verblijdt het hert van uwen Vader door uwe
liefde, eerbied, gehoorzaamheid en behulpzaam-
heid. Bidt veel voor uwe Moeder.

Jezus, maria en Jozef, staat mij bij in mijnen
laatsten doodstrijd. Dat mijne ziel in vrede ruste.

300 d. afl.