

Gezegend zij de heilige en Onbevleete Ontvan-
genis der Gelukzaligste Maagd Maria, Moeder Gods
300 dagen aflaat.



Ter zalige gedachtenis

VAN

Emerence Vanderlinden

Dochter van

Francies en Francisca De Pryck

*geboren te Elst, den 9 Juli, 1862 en aldaar
godvruchtig overleden den 26 Augustij 1910.*

*Zij was lid van de Congregatie der jonge dochters
van de Confreriën van 't H. Hert, van t' H Sacra-
ment en Zuster van den Derden Regel.*



Haar levendig geloof en hare vurige godsvrucht
haar medelijden met armen en bedroeftjen, hare
zachtmoedigheid wegens allen die met haar han-
delden, maakten haar aangenaam aan God en de
mensen. Ook blijft hare gedachtenis in zege-
ning. *EccI. 45.*

De godvruchtigheid is alleszins voordeelig: zij
bewerkt het geluk van den mensch in dit leven, en
ook in het toekomende. *H. Paulus.*

Gij mijne bloedverwanten en vrienden hebt me-
delijden met mij, want de hand des Heeren heeft
mij geraakt. Ik smeeK U dan allen, door Jesus-
Christus onzen Heer, en door de liefde van den
H. Geest, mij te helpen door uwe gebeden en
goede werken.

Geef haar o Heer, de eeuwige rust.

Zoet Hert van Maria wees onze liefde. 300 d. afl.

R. I. P.