

Gelukkig die de gunst van Maria genieten, want
zij leidt hare dienaars naar den hemel.

H. Bonav.



Duurbare Gedachtenis

VAN MIJNHEER

HENRI VANDERLINDEN

Lid der Broederschappen
van het H. Sacrament en van het H. Hert van Jesus

geboren te Elst
den 27 Januari 1868 en aldaar overleden
op 28 Januari 1897

Versterkt door de HH. Sakramenten.

Hij leefde rechtveerdig en deugdzaam in het
midden der menschen, hij wandelde met God.

Gen. VI. 9.

Vol van geloof zijde hij : o Heer, zwaar zijn de
beproevingen, die gij mij overgezonden hebt,
maar uwe vertroosting hebben mijne ziel ver-
blijd, naarmate mij de smarten overvielen : want
ik wist dat Gij kastijdt dengene die Gij bemint.

O Jesus, Maria en Joseph, wanneer mijne lip-
pen uwen H. Naam niet meer kunnen aanroepen,
bleef mijn hert voor U kloppen.

O gij allen die mij op aarde bemind hebt, ver-
geet mij niet in uwe gebeden, en gij vooral, lieve
broeder, wees mijne ziel altijd indachtig aan het
Autaar des Heeren.

Jesus, Maria, Joseph, ik geef u mijn hart en
mijne ziel.

(300 dag. afl).

R.

I.

P.