

Zalig is hij die de uur zijner dood altijd voor oogen heeft, en zich alle dagen bereid om wel te sterven.



BID VOOR DE ZIEL

van

NESTOR VANDERLINDEN

zoon van

Petrus en Marie Temmerman,

geboren te Segelsem den 21 October 1858 en
overleden te Ronse den 1^a April 1903.



Ik ben ziek geworden en er was niemand die mij helpen kon; maar de Heer kwam mij ter hulp op het bed mijner smerten. (Ps. 106 en 40).

Zalig is de mensch die de kwellingen met geduld verdraagt, want na de beproeving zal hij de kroon des levens ontvangen welke God beloofd heeft aan dezen die Hem beminnen.

(H. Jac. I).

Die zich Maria's bescherming gedurende zijn leven verzekerd heeft, zal niet vreezen voor den eeuwigen Rechter te verschijnen.

Wij die hem bemind hebben, terwijl hij met ons leefde, zullen hem niet verlaten, tot dat wij door onze gebeden en goede werken voor hem het hemelsch Jerusalem geopend hebben.

(H. Ambr.)

Bermhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.
(7 jar. en 7 quad. afl.)

Zoet Hart van Jesus, wees mijne liefde.
(300 dag. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.
(300 dag. afl.)

R. I. P.