



**O GOEDE EN ALLER-  
BERMHERTIGSTE  
JESUS!**

aanzie mij hier voor uwe  
voeten nedergeknield. Ik  
bid en smEEK U uit het  
vurigste mijner ZIEL, van  
in mijn hert levendige  
gevoelens van Geloof, Hoop  
en Liefde te printen alsook  
een waar loedwezen over  
mijne zonden en het vast  
voornemen van mij te bete-  
ren; ter zelve tijd aan-  
schouw ik in mijn eigen  
met diepe aandoening en  
grootte droefheid Uwe vijf  
wonden terwijl ik voor  
uizne oogen houde, o goede  
JESUS, hetgeen U reeds  
de propheet David van U  
zelve deed zeggen: « Zij  
hebben mijne ~~huden~~ en  
voeten doorboord en al  
mijne beenderen geteld, »