

De verrijzenis des vleesch is de hoop der christenen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MELANIE VANDERSTRAETEN

weduwe van Mij. heer

JAN-BAPTISTE HOEBEKE

geboren te St. Blasius-Boucle,
den 9 December 1856 en overleden te Elst,
den 26 September 1922.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

LID VAN DE CONFRERIE VAN HET H. HART.



Zij zag het einde harer dagen naderen met een volle betrouwen op God. II. Mach. X. 7.

Zij ontving met onderwerping aan Gods wil alles wat haar overkwam en geen enkele klacht is hare lippen ontvallen. Job. 27.

Ontfermt u mijner, ontfermt u mijner, ten minste gij, mijne Vrienden, want de hand des Heeren heeft mij geraakt. Job. 19, 21.

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden. Mach.

Vaartwel, Beminde Kinderen, Kleinkinderen en Familie.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

Barmhertige Jesus, geef haar de eeuwige ruste. (7 jaren 7 quadr. afl.)
(300 d. afl.)

H. Hert van Jezus, ik heb betrouwen op U. (300 d. afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid. (300 d. afl.)

R.

I.

P.