



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

OMER VERHEUEN

geboren te St-Denijs-Boekel, den 22 Februari 1870
en aldaar godvruchtig overleden
den 11 December 1946,

Lid van den Bond van het H. Hart.

Zalig is de man die zijn genoeg vindt in God en zijn gebod. Hij zal zijn gelijk een boom aan een waterstroom geplant; die zijne vrucht geeft te zijner tijd... in al zijn doer. is hij voorspoedig. (Ps. 18).

Dit is zijne glorie dat hij in de eenvoudigheid des harten en in rechtzinnigheid voor God geleefd heeft in deze wereld. (II Cor. 1, 12).

Hij was zeer bezorgd en werkzaam, tot hem zal de Heer zeggen: «Kom getrouwe dienaar treed binnen in het Rijk dat ik voor u bereid heb»

Voor uw geloovigen, o Heer, wordt het leven verwisseld, niet weggenomen en nadat het huys van dit aardsche verblijf is ontbonden, wordt in den Hemel een eeuwige woonstede verkregen. (Missaal).

O Maria, op u heb ik mijn betrouwen gesteld, wees mijn voorspreekster bij den Oppersten Recliter.

Duurbare bloedverwanten en vrienden vaartwel! Het is geschied zoals het den Heer behaagd heeft onderwerpen wij ons aan Zijne schikkingen: weest aandachtig in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid 300 d.

R.

I.

P.