

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS. AMEN.



Ter zaliger Gedachtenis
van Mijnheer

LEON VINCART

geboren te Michelbeke, den
25 Januari 1890 en godvruchtig overleden
te IDJOFA, (Kasaï Congo) den 26 November 1920.
Voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden



Zooals eene roos op wier bladeren nog de morgendauw schittert, en lachend in de schoone natuur blik, zoo ook was LEON aan den morgen des levens. Zijn heldenmoed in het verdedigen en in 't vrijmaken van 't lieve Vaderland, tijdens den schrikkelijken oorlog, zijn onophoudende ijver voor de christelijke beschaving in het verre Congo-land, maakten hem groot in de achting der menschen. Doch, helaas! die frissche schoone bloem wordt op 't onverwachts van den stengel gerukt! God heeft het zoo gewild, dat zijn aanbiddelijken naam geschiede.

Van mijn kinsbeen af, o Maria, heb ik mij aan U toegewijd; Gij zijt de have tot dewelke ik mijn toevlucht nam.

H. Eph.

Mijne lieve Kinderkens, bij mijn afsterven, beveel ik U aan den Goeden God, Vader der weezen. Hebt steeds betrouwen in Hem.

Dierbare Echtgenoot, Broeder en Zuster, hartverscheutend is voor U geweest die droeve tijding mijner dood. Wij waren immers elkander zoo genegen. In naam onzer innige liefdebetrekkingen laat mij toe U te vragen mijne ziel indachtig te zijn in uwe godvruchtige gebeden, en uwe Zorgen onophoudelijk te besteden voor de twee lieve engelkens welke ik U in den naam des Heeren gerust toevertrouw.

Zoet Hart van Jezus wees mijne hofde. 300 d.a
Zoet Hart van Maria wees mijn heil. (300 d. a.)

R. I. P.