



BIDT VOOR DE ZIEL VAN

JOANNA-CATHARINA

BLOMMAERT,

echtgenote van

JOSEPH LOBERT,

geboren te St-Cornelis-Hoorebeke, den 4 Juli 1806

en aldaar overleden den 20 Juni 1874.



Zij was eene eenvoudige en rechtschapene vrouw, JOB I. 1, waarlijk goed en zachtmoedig, eerbaar van gelaat, zedig van gedrag, liefvallig in haar spreken en van kinds af in de deugden geoefend.

H. MACH. XV. 12.

Zij was bekleedt met sterkte en deugd; zij zag de wegen van haar huis naar, en at haar brood in ledigheid niet. De wet der goedheid stond op hare lippen geprent. Hare hand was open voor den behoeftigen, en hare armen uitgereikt tot den noodlijdenden. Hare kinderen zijn opgestaan om haar zeer gelukkig te achten, en haren man, om haar lof te geven.

PR. 31.

Ik heb u, LIEVE KINDEREN, het voorbeeld gegeven, opdat gij zoudet doen gelijk ik gedaan heb.

JOAN. XIII.

Zoet hert van Jesus dat ik u altijd beminne. (100 d. afl.)

R. I. P.