

Stierve de rechtvaardige een onverwachten dood,  
hij zou nochtans in ruste zijn.      SAP. IV. 7.



## Zalige Gedachtenis

van Mijnheer

# LEO EECKHOUT.

ECHTGENOOT VAN DAME

**HORTENSIA DE NOYETTE,**

*geboren te Elst den 25 Oogst 1842 en overleden  
te Gent den 31 Oktober 1894.*

Zalig zijn de vreedzame, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. — Bemind was hij van God en de menschen; zijn aandenken zal in zegening blijven.      MATH-ECCL.

Hij verachtte, noch benadeeligde niemand, en bewees gaarne dienst aan elkeen.      H. BERN.

Gij weet hoe redelijk onze droefheid is over het verlies van een zoo goeden vader. Wie was er ons noodzakelijker? Wie beminde ons teederlijker? Indien wij dan in droefheid zijn, is het niet omdat wij denken dat zijn lot beweenvlijk is, maar omdat hij ons zoo vroeg ontrukkt is.      H. BERN.

Teergeliefde Echtgenoot, duurbare Kinderen, ik vraag u geen tranen, maar ik smeed u door JESUS-CHRISTUS, onzen Heer, mij bij God door uwe gebeden te helpen.

Nu zijt gij in droefheid, maar weldra zal ik u wederzien en niemand zal ons dan onze vreugde kunnen ontnemen.

Mijn JESUS, barmhartigheid. (100 dagen afaat.)

**R I P**  
Gent, drukk. I. Vanderpoorten, Pollepelstraat 18.