

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN
FRANCIES LOBERT

weduwnaar van

Eulalie DE RIDDER

geboren te Maeter den 25 Juli 1839
en overleden te St-Cornelis Hoorebeke
den 25 Februari 1920
voorzien van de HH. Sacramenten.

Hij was een man vol van geloof, die naar de ijdelheden niet heeft omgezien. Hij heeft in vrede en gerechtigheid gewandeld.

Zalig de mensch die met geduld zijne beproevingen onderstaat want hij zal de kroon van het eeuwig leven ontvangen, welke God beloofd heeft aan degenen die Hem beminnen. Job.

Lieve Kinderen en Kleinkinderen, heb dank voor de goede zorgen waarmede gij mij omringd hebt, ik sterf, maar mijne liefde voor U sterft niet; ik zal U beminnen in den hemel gelijk gij mij op aarde bemind hebt. Ik smEEK U, eert elkander in woord en daad, steunt elkander in alle geduld opdat de zegen des Heeren over U blijve, zoo hoop ik vast U eens weder te zien in den Hemel, intusschen weest mij indachtig in uwe gebeden.

Vaartwel, ik verwacht U, welk geluk, als wij te zamen bij God, zonder vrees van scheiding, zullen wezen,

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
7 jaren & 7 quadr.

R. I. P.

S.M. Hoorebeke, De Clippele-Van Wymeersch