

Zie mij hier, o goede en allerzoetste Jezus, voor uw heilig aanschijn werp ik mij op mijne knieën neder en smeeek u met de meeste vurigheid mijner ziel, in mijn hart te willen drukken levendige gevoelens van Geloof, Hoop en Liefde, een waarachtig berouw over mijne zonden met een vast voorneemen mij daarvan te beteren, terwijl ik met groote liefde en droefheid uwe HH. vijf Wonden in den geest beschouw, en mij voor oogen stel wat de Profeet David reeds van U, o goede Jezus, voorzegde: Zij hebben mijne handen en voeten doorboord; zij hebben al mijne beenderen geteld.

Ps. 20. V. 17 en 18.

Volle aflaat, mits de gewone voorwaarden, voordiegenen die dit gebed voor een beeld van den gekruisigden „Jezus zullen bidden met gevoelens van godsvrucht en leedwezen.



O Mijn Jezus, Barmhartigheid!

[100 dagen aflaat.]