

Kom, bruid van Jezus-Christus, ontvang de kroon die de Heer u bereid heeft. (Kerk. off.)

BID VOOR † DE ZIEL

van de

Eerwaarde Zuster Adelaïde

in de wereld :

Juffrouw EMERENCE RONSSE

geboren te Eyne, den 30 Augusti 1853

in het Klooster getreden te Opbrakel, den 9 Januari 1877

gekleed den 9 April 1877

geprofest, den 23 April 1878

godvruchtig overleden onder de gebeden harer geliefde

Medezusters te Michelbeke, den 14 November 1916

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Een engel dezer aarde is uit ons midden ten hemel opgestegen. Wat was zij anders dan een engel, die vrome ziel, die God met de vurigste liefde beminde; dat edelmoedig hert, dat troost en opbeuring uitstortte over al dezen diemet haar in betrekking waren. O Ja, zij was een voorbeeld van eenvoudige entevens oprechte godsvrucht, heiligen iever, diepen ootmoed, stichtenste verdueligheid en welgepaste vroolijkheid, om al die gaven was zij de lievelinge des Heeren en wierd zij door hare medezusters en al dezen die haar kenden geacht en bemind.

Al wie huis of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om mijnen naam verlaat, die zal honderdvoud ontvangen, en het eeuwige leven bezitten. Math. XIX. 29.

Mijne welbeminde Medezusters, hebt dank voor uwe genegenheid. Blijven wij voortdurend voor elkander bidden, opdat wij te zamen in den Hemel mochten vereenigd zijn.... Gij mijne dierbare Bloedverwanten en Vrienden vergeet mij niet in uwe gebeden. Tot wederziens bij God!

En Gij mijne teergeliefde Schoolkinderen, gedenkt de lessen welke ik U heb gegeven! O leeft voor den Heere, daarin alleen is het waar geluk.

Zoet Hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer en meer beminne. (300 dag. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.