

Zijn leven was een voorbeeld..... zijn sterven ook !

## BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

# JOSEPH SCHITTEKATTE

echtgenoot van

## MEVROUW MARIA SCHEVENELS

*Onder-Voorzitter van Sint-Vincentius' genootschap,  
Lid der Derde-Orde en van den Bond van het H. Hart,  
Vereerd met de Landbouwdecoratie 1e klas.*

geboren te Everbeke, den 24 Juli 1857, en zeer godvruchtig overleden te Geeraardsbergen, den 11 der Mariamaand 1933, voorzien van al de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Hij was rechtvaardig en volmaakt onder zijne medemenschen ; hij leefde voor God. Gen. VI. 9.

Daarom kreeg hij de schoonste gaven van den Heer : vurige liefde voor Gods Kerk, teedere godsvrucht tot het H. Hart en onze goede Moeder Maria met een levendig geloof dat hij steeds zonder menscheijk opzicht beleed.

Met zijn eenvoudig, rechtschapen en edelmoedig karakter was hij steeds de troost der bedrukten en de steun der armen. Blijft er dan voor hem wel schooner, edeler lof dan de ongekunstelde volkstale die zegt ; " Dat was nu eens 'n brave man !, . Daarom ook was hij aller vriend.

Gods H. Wil volbrengen was het doelwit van zijn leven en zijn steun tot het einde toe.

Rust nu, Trouwe Dienaar, voor eeuwig in Gods school.

Dierbare Echtgenote, met een engelachtig geduld hebt gij steeds door uwe teedere zorgen mijn langdurig lijden verzacht. De Heer zegene er U om en schenke U troost in de grievende smart van onze scheiding. Daarom aanschouw het Kruis en droog uw smartvolle tranen..... ik waak over U en wacht op U in het Sion van oneindig geluk.

Mijn goede Familie en Vrienden, wil U mijner gedenken en bidt voor mij ; Gij vooral, mijn dierbare Broeder, Priester des Heeren, wees mij indachtig bij 't H. Sacrificie. Allerheiligste Hart van Jezus ontferm U mijner.

.....  
Druk. Cosyns-Lievens, Geeraardsbergen.