

De Heer heeft ze ons gegeven, de Heer heeft ze ons ontnomen : zooals het den Heer behaagde zoo is het geschied : dat de Naam des Heeren gezegend zij. Job. I, 21.

**BIDT VOOR DE ZIEL**

van Jufvrouw

**LOUISA MARIA SOISSON,**

echtgenote van Mijtheer

**PHILOMENUS LION,**

geboren te Ghoy den 5 December 1837. en overleden te Geerardsbergen den 1 september 1879.

*Voorzien van de HH. Sakramenten.*



Zij was zeer geacht van iedereen omdat zij eene groote vrees des Heeren had, en er was niemand die van haar een kwáad woord zou gesproken hebben. Judith VIII, 8<sup>e</sup>

Getrouwe en deugdzame echtgenoot, lieve kinderen, weent niet meer, maar geloofst en hoopt! De dood kan wel ons leven maar toch onze liefde niet breken. Noch eenigen tijd en wij zien elkander weér. Onthoudt mijne woorden en onderhoudt zorgvuldig mijn bevelen. Volgt den weg dien ik u gewezen heb, blijft immer getrouw aan eer en deugd, bemint elkander, en in den Hemel waak ik over u en wacht u allen met ongeduld voor den troon van den Algoeden Jesus! Tot in den Hemel, Vaarwel!

Barmhartige Jesus geef haar de eeuwige rust!  
7 jaren en 7 quad. afaat.

R.

I.

P.