

Gelukkig dezen die Maria beminnen, zij zullen niet vreezen in de uur der dood. Maria zal hen komen vertroosten en ten Hemel leiden.

BIDT VOOR † DE ZIELRUST
van Jufvrouw

MARIA-THERESIA SOISSON

Lid der Congregatie van O. L. V. van den wekelijkschen Kruisweg en van 't genootschap der H. Barbara.

*geborente Sarlardinge en aldaar in den Heer
ontslapen den 11 Januari 1909 in den ouderdom van 85 Jaren.*

Voorzien van de HH. Sakramenten.

Het einde van haar leven, was zoo als het begin vol godsvrucht, zachtmoedigheid en sterkte. Wonderbaar was hare onderwerping; en na gelukkige dagen gegeven te hebben aan deze die ze op aarde als moeder beminde, stierf zij den dood der rechtvaardigen.

Het was waarlijk een teerder moederhert . . . de zorg en liefde welke zij hare pleegkinderen toedroeg, groeide aan door hare liefde tot Maria.

Vaartwel beminde broeder en kinderen wien ik tot moeder diende vergeet uwe TANTE niet, herinnert U steeds de wijze raadgevingen en vermaningen, volgt mijne voorbeelden na. Eerbiedigt altijd uwen bejaarden Oom, blijft God boven alles beminnen, leeft in vrede met malkaar en helpt mij door uwe gebeden en goede werken, want voor mij zelve mag ik niets meer.

Wees gegroet o Maria gij de kloekste steun en de zachtste hoop mijner ziel; wees gegroet o gij die de sleutels zijt van den Hemel.

Genadige Jesus geef hare ziel de eeuwige rust.
7 jar. en 7 maal dag. afl.

R.

I.

P.

Everbeke, druk. Arm. Depessemier.