

Zalig zijn zij, die tot de bruiloft van het Lam
geroepen zijn. APOC. XIX.



BID VOOR DE ZIEL

van de

Eerweerde Zuster Sebastiana

in de wereld Jufvrouw

Maria-Catharina-Benedicta Van Der Schueren

*geboren te Michelbeke, den . . . 31 October 1860
in het Klooster te Oprakel*

getreden, den 27 October 1891

aldaar geprofest, den 7 Februari 1893

en godvruchtig overleden in het

Klooster van Michelbeke, den 15 Mei 1913

Voorzien van de H.H. Sacramenten.

De dood der rechtveerdigen is kostbaar in de oogen des Heeren; hunne dood is geene dood, maar de overgang tot den Hemel, de vervulling van al hunne verlangens, de verlossing hunner smerten en de verwisseling hunner ellenden met een eeuwigdurend geluk. Ps. CXV. GREG. NAZ.

In de eenzaamheid heeft de hemelsche Bruidgom tot haar hert geroepen (Osé II.) en getrouwelijk heeft zij zijne inspraken gevolgd; zij heeft Hem gekend, bemind, gediend en Maria vereerd.

En de vrienden van Maria zullen na hunne dood door de Koningin des Hemels in het eeuwig Rijk geleid worden. H. BONAV.

Zij heeft hare smerten met voorbeeldige verdueligheid gedragen, die haar omringden tot stichting gediend en hun betrouwen ingeboezemd.

Jesus, vol bermhertigheid, geef aan hare ziel de eeuwige rust. (300 dagen aflaat.)

R.

I.

P.