



O goede en allerzoetste Jesus, zie ik buig mijne knieën in uwe tegenwoordigheid, ik bid en ik smeek u met de grootste vurigheid van mijnen geest, dat gij u gewaardigt in mijn hart te drukken, levende gevoelens van geloof, hoop en liefde, een waar berouw over mijne zonden en eenen zeer vasten wil van mij te beteren, terwijl ik met groote aandoening en droefheid bij mij zelve overweeg en in 'den geest aanschouw uwe vijf wonden, hebbende voor oogen hetgeen de profeet David eertijds van u, o goede Jesus uitsprak : Zij hebben mijne handen en voeten doorboord en al mijne beenderen geteld. Ps. XXI. 17. 18.

Vollen afaat toevoegelijk aan de overledenen mits te biechten, te communiceeren, het bovenstaande gebed voor een kruisbeeld te lezen, en te bidden volgens het inzicht van den Paus van Rome.

PIE IX, 1858.