

**Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.**

Zalig de dienaar dien God zal bereid vinden,  
wanneer hij hem zal komen rekening vragen.  
Matth. XXIV. 46.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mijnheer

**AUGUSTUS VAN HOECKE**

Echtgenoot van

**Maria Louisa Van Keulen**

*geboren te Everbecq (Henegauwen)  
den 23 January 1830 en overleden te Gent  
den 5 Mey 1891.*

---

Zij sterven nooit onverwacht, die altijd aan de  
dood denken. H. Anselmus.

De zielen der rechtveerdigen zijn in de hand  
Gods, en de dood zal hen niet raken. In de oogen  
der dwazen, schijnen zij dood, hun scheiden uit  
deze wereld, wordt aanzien voor eene overmaat  
van verdrukking, en hunne scheiding van ons  
als eenen volkomen ondergang. En nogtans zij  
zijn in vrede, en indien zij voor de menschen smer-  
ten hebben geleden, onsterfelijk is hunne hoop;  
licht was hunne verdrukking, en groot zal hun  
loon zijn, want God heeft ze waardig van Hem ge-  
vonden Boek der wijsheid III, 15.

Mijn roem is deze: de getuigenis van mijn ge-  
weten, dat ik in deze wereld, en voornamelijk bij  
u mijne lieve echtgenoote, in eenvoudigheid des  
herten, en oprechtheid Gods geleefd heb. Vaar-  
wel weent niet over mij maar wees mij altijd ge-  
dachtig in uwe gebeden.

Mijn Jesus barmhertigheid. (100 dag. afaat).

**R. I. P.**