

Gelijk het den Heer behaagde, zoo is het geschied;
de Naam des Heeren zij gezegend.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

PERPETUA VAN WYMEERSCH

weduwe van Mijnheer

PETRUS ROMEYNS

*geboren te Paricke den 6 Juli 1844, overleden
te Everbeke-St. Jozef, den 23 November 1920*
versterkt door de HH. sakramenten der stervenden

De vreugde van ons hert is verdwenen; onze blijdschap is in droefheid veranderd; de kroon is van ons hoofd gevallen; onze moeder is niet meer; hare dood werpt ons in de droefheid: De Heer had ze ons gegeven: Hij heeft ze ons ontnomen; Dat zijn H. Wil geschiede in alles. *Prov.*

Die vrouw is weerdig in het geheugen van allen te blijven. Zij was goede moeder en bestierde godvruchtiglijk haar huis. Haar hert was vol medelijden voor den arme, Zij is door de dood niet overrast geweest, want zij heeft altijd wel geleefd om wel te kunnen sterven,

Kwellingen en ziekten hebben haar beproefd maar zij heeft alles verduldiglijk uit liede voor Jesus-Christus verdregen en na met Hem geleden te hebben, is hare ziel met Hem ten hemel geklommen.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. afl.

R.

I.

P.