

Bewaar in uw hert het geheugen van uwen vriend.



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mijnheer

Petrus VANDEMERGEL

echtgenoot van Mevrouw

Mathilde VANDERBRUGGEN

geboren te Opbrakel,
den 30 Mei 1863 en er godvruchtig overleden,
den 4 Januari 1940, voorzien
van al de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

*Lid van St. Franciscus Genootschap
de Confrerie van het H. Hart en andere.*

De dood heeft niets dat vreeselijk is voor de rechtvaardigen. Daarom aanvaardt hij ze met dankbaarheid uit de hand des Heeren, als 't einde der ellende en 't begin der zaligheid.

Hij, wiens afsterven wij betreuren, was een rechtschapen man, minzaam en openhartig, goed en dienstvaardig jegens iedereen, ook stond hij hoog in achting bij al wie hem kenden. Weenen wij niet over hem alsover een dooden. Ware vrienden zijn altoos samen en, ofschoon zij lichamenteel gescheiden zijn, blijven echter bij elkander door het geheugen, St. Clem.

Heer, ik heb groote pijnen geleden in mijn lichaam; maar ik heb ze met vreugde des harten verdragen uit liefde tot U. Mach. VI. 30.

Duurbare echtgenoote, beminde zoon en bloedverwanten, dank voor al uw liefde en zorgen. God beloone U rijkelijk. Bemint en steunt elkander. Daarboven verwacht ik U om voor altijd in den Heer vereenigd te leven. Intusschen wees mij in-dachtig in uw gebeden en goede werken.

Mijn Jezus, barmhartigheid! 300 d. afl.